

đổi trắng thay đen, một khi được chim quên ná, đặng cá quên nóm của Nhỉ, ngày nào lưu lạc vua, tôi cùng nhau đồng lao công khổ, nay sắp đến lúc vinh quang lại quên đi những thứ mang đi ngày trước.

Bất giác Giới Tử Thôi ngửa mặt lên trời mà than rằng:

-Thật ta lấy làm tủi nhục khi phải đứng chung thuyền với một bọn người chỉ biết có danh vọng, quyền uy!

Từ đó trở đi cho đến ngày công tử Trùng Nhỉ thu phục được giang san nhà Tấn và lên ngôi thiên tử, Giới Tử Thôi có ý xa công tử Trùng Nhỉ và đám tôi thần.

Khi đất nước đã thu phục xong xuôi, Trùng Nhỉ lên ngôi và lấy niên hiệu là Tấn Văn Công.

Ngày lẽ đăng quang, mọi người ra vào tấp nập chúc mừng Tấn Văn Công, Giới Tử Thôi cũng vào chào mừng lấy lệ rồi cáo bình từ giả ra về.

Từ đó trở đi, Giới Tử Thôi âm thầm sống ẩn dật với nghề khâu giầy mướn lấy tiền nuôi mẹ mà không hề than vãn khổ lòi cùng ai.

Trong bọn người theo Tấn Văn Công ngày trước có Giải Trương, thấy Tấn Văn Công ban thưởng cho người này đến người kia những quyền cao tước rộng, mà ngoại trừ Giới Tử Thôi không hề nghe Tấn Văn Công nhắc đến, nhà vua lại cũng quên đi bát thịt đùi của một kẻ tôi trung trong những ngày hoạn nạn bôn đảo. Đứng trước thế tình như vậy, Giải Trương thấy uất ức không bằng lòng. Nhận khi thấy chiếu nhà vua niêm yết nơi cửa thành bảo ai có công mà chưa được đền bù xứng đáng xin nói ra để nhà vua ban ơn mưa mốc, Giải Trương liền tìm đến Giới Tử Thôi và báo tin cho Thôi biết, Thôi chỉ im lặng mỉm cười mà không nói nǎng một lời nào.

Bà mẹ của Thôi, thấy vậy cũng bảo thêm:

-Suốt mười chín năm lưu lạc con đã theo chân phò tá chúa công, con đã từng lốc thịt đùi cho chúa công ăn thì bây giờ chúa công đã thu phục được giang san, tại sao con không chịu nói ra để được vua ân thưởng hay ít ra cũng còn có chút chức tước còn hơn là chịu sống cảnh túng cùng khổn khổ nầy mãi hay sao ư?

Giới Tử Thôi trả lời:

-Trong số chín người con của Tấn Hiến Công thì công tử Trùng Nhỉ (tức Tấn Văn Công) là người con hiền lành và chí hiếu nhất nên được trời ban thưởng, còn Tấn Huệ Công và Tấn Hoài Công vì thiếu đức nên bị trời trừng phạt mà truất đi. Bọn tòng vong lại không biết là mệnh trời nên tự nhận là công lao của mình, vì vậy nên con nghĩ ra tự nhận là có công và nhắc lại chuyện năm xưa càng thêm xấu hổ bởi thế cho nên con thà cam sống cơ hàn ngày ngày đi khâu giày mướn lấy tiền độ nhật mà còn xứng đáng hơn.

Cho lời nói của Thôi là phải nên mẹ chàng liền đáp:

Con đã làm được một người hiền sĩ tha chịu cơ cực còn hơn là thợ ốn mưa mốc của một vị vua bội bạc, thì người như mẹ không thể làm được một người mẹ của người hiền sĩ như con sao?

Bà tiếp lời:

-Theo ý mẹ nghĩ, trong hoàn cảnh này, mẹ con ta nên tìm một nơi nào khác kín đáo hơn ẩn thân còn hơn là chốn này.

Giới Tử Thôi nghe mẹ nói như thế thì lòng mừng vô hạn liền trả lời:

-Con đã chọn sẵn một nơi rồi, đó là rừng Miên Thượng, ở đấy có núi cao, hang rộng để cho mẹ con mình trú ẩn.

Thế là sáng hôm sau, Giới Tử Thôi liền cõng mẹ đến đấy làm nhà trong hang đá mà ở.

Kể từ khi Giới Tử Thôi cõng mẹ đi rồi làng xóm láng giềng không một ai biết được tin tức của Thôi trừ Giải Trương.

Vì bức tức thương cho một kẻ trung thần khi hoạn nạn hết lòng phò tá đánh quân vương, hy sinh thân mình không tuồng tiếc, chỉ lo sao cho nhà vua được sung sướng, lấy lại sức khỏe để nuôi chí lớn phục thù, thế mà ngày nay khi vinh hiển, lại nỡ quên một đấng trung thần suốt đời tận tụy lại không được nhà vua tuồng thưởng công lao xứng đáng, nghĩ như thế nên Giải Trương liền viết một bức tâm thư gửi cho Tấn Văn Công, khi đêm đến Giải Trương liền đem thư bỏ trước ngọ môn quan, quân canh lượm được mang vào dâng cho Tấn Văn Công.

Tấn Văn Công mở thư ra đọc thấy mấy dòng như sau:

“Có một con Rồng (chỉ vào Tấn Văn Công) lúc còn thất thế, thì có một đàn Rắn (chỉ vào Giới Tử Thôi) đi theo khắp nơi đây đó, cho đến khi Rồng bị đói, Rắn lại lốc thịt đùi mình làm món ăn cho Rồng đỡ dạ. Than ôi! Thế mà đến khi Rồng về được rồi, rồng gặp mây quên mất đi con rắn hy sinh dạo nọ. Trong một bầy Rắn tất cả đều được bỗng lộc, an vui vậy mà có một con lại không bao giờ được Rồng kia nhắc đến!

Đọc xong bức thư, Tấn Văn Công bồi hồi nhớ lại, thì ra trên bước đường trường chinh hang mã có một người đã theo mình hết lòng phò tá, đến nỗi chịu hy sinh mạng lốc thịt đùi để nuôi thân mình, vậy mà ngày nay con người trung thần nghĩa khí ấy lại bị rơi vào trong quên lãng. Người đó chính là Giới Tử Thôi đã liều thân mình nuôi